



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ



Η Συμφωνική Ορχήστρα
του Δήμου Θεσσαλονίκης
στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2002
και ώρα 21.00

Διευθυντής Ορχήστρας: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης
Σολίστ: Βασίλης Παπαβασιλείου (κοντραμπάσο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' ΜΕΡΟΣ

ΑΛΕΞ. ΣΚΡΙΑΜΠΙΝ (1871 - 1915):

Πέντε πρελούδια και μια σπουδή

Πρελούδιο ορ. 11, πο 4

Πρελούδιο ορ. 15, πο 5

Πρελούδιο ορ. 11, πο 6

Σπουδή ορ. 2, πο 1

Πρελούδιο ορ. 11, πο 22

Πρελούδιο ορ. 11, πο 14

(Ενορχήστρωση: Βλ. Συμεωνίδης).

Δ. ΘΕΜΕΛΗ (1931-):

"Το ταξίδι του Ικάρου"

κοντσέρτο για κοντραμπάσο

και ορχήστρα, έργο 48.

I Allegro moderato

II Andante sostenuto e molto espressivo

III Allegro ma non troppo

(α' παγκόσμια εκτέλεση)

Κοντραμπάσο: Βασίλης Παπαβασιλείου

Β' ΜΕΡΟΣ

J. BRAHMS (1833 - 1897):

Συμφωνία αρ. 1, σε ντο ελάσσονα, έργο 68

I Un poco sostenuto - Allegro

II Andante sostenuto

III Un poco allegretto e grazioso

IV Adagio - Allegro non troppo, ma con brio

Επόμενη συναυλία

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2002

Αίθουσα τελετών Α.Π.Θ., και ώρα 21.00

Διευθυντής ορχήστρας: Παναγιώτης Διαμαντής

Συλλογή: Νικολάε Λικαρέτς (πιάνο)

σε σρύπατων: K. Νικήτα, W. A. Mozart, A. Dvorak

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Ο Βλαδίμηρος Συμεωνίδης γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1972. Σπούδασε πιάνο, θεωρητικά και διεύθυνση χορωδίας στο Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης στην τάξη του Γιάννη Αδαμίδη, στη συνέχεια στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης στην τάξη του Χρήστου Σαμαρά και παράλληλα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Από το 1993 έως το 1998 συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης, με καθηγητές τον Erich Urbanner στη συνθεση και τον Uros Lajovic στη διεύθυνση ερχήστρας, απ' όπου αποφοίτησε με τα διπλώματα σύνθεσης (με δριστική παραγωγή), διεύθυνσης ορχήστρας, καθώς και τον ακαδημαϊκό τίτλο "Magister Artium".

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Α.Π.Θ. αποκτώντας το πιλοτικό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Έχει διευθύνει μεταξύ άλλων την Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας (RSO Wien), τα σύνολα συγχρονής μουσικής "die Reihe" και "Klangkontakt" της Βιέννης, την ορχήστρα "Sinfonietta Beograd", την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Επίσης διήμυνε παραστάσεις της Όπερας Διμοπού Θεσσαλονίκης και παραγράφησε για την ελληνική και την αυστριακή Ραδιοφωνία.

Εργά του έχουν παγκόσμια από την Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας, την παριζική Χορωδία της Βιέννης (Wiener Staatsoperensemble), την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το 1999 κέρδισε το τρίτο βραβείο στον Διαγωνισμό Σίνθεσης της Ένωσης Αιστριακών Μουσικών Πανευρωπηών για το συμφωνικό του έργο "Εκίνα". Τον Σεπτέμβριο του 2001 αγόρασε τη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Ακόμη το 2002 διάδικτη οικογένεια Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. ενορχήστρωσε και διεύθυνση μουσικών συνόλων.

Ο Βλαδίμηρος Συμεωνίδης είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσικών και μερικό μέλος του μουσικού συνόλου "Πολύτχο".

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Βασίλης Παπαβασιλείου είναι ένας από τους αθλιότερους Ελληνες σολιστ. Άκρως ενεργυπτικός και με ιεραιτέρους δεσμούς με την συγχρονή μουσική, καλύπτει με τις συναυλίες του σε όλες τις φραγμούς από τις κονσέρτα, σόλο και, έργα μουσικής δημόσιου, έως πειραματικά και μουσικό - θεατρικό. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1961 και σπουδασε κοντραπάσο στο Ελληνικό Ωδείο (Πρώτο βραβείο το 1986), καθώς επίσης και με τους Κλάσικους Στολ, Γ.Μ. Ρολέζ, Φ. Ραμπάθ, Ντάνκον Μάκ Τζ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Guildhall School of Music με τον Τόμας Μαρτίν. Σπουδάσε επίσης Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αρχικά, το ενδιαφέρον του για τον αυτοσχεδιασμό και την τζαζ, τον αδηγήσει στα διεθνες φεστιβάλ της τζαζ "Praxis" ('82, '83, '84) και τον ίκανο μελος του "Jazz Ensemble" της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1981).

Οι πλέον άκρες λιμνητιές με ελληνικές ορχήστρες και με τις πραγήστρες Serenade Chamber Orchestra, Baden-Baden Orchestra, Συμφωνική Ορχήστρα της Ιανουαρίου, Alea III Ensemble και Guildhall Orchestra. Το 1991-92 συνεργάστηκε με την Συμφωνική Ορχήστρα των Ανδινών και το 1992/93 περιλήπτησε, με το κομματέστο ευχρόδων "Chileno!lan". Από το 1993, κατέκτη την καρικατούρα θέση κοντραπάσου στην ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι μέλος της Κρατικής Επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνισμού Valentino Bi o cchi της Ρώμης. Το 1994 εργάστηκε σε πρώτη πανελλήνιη παροποίηση τη Κονσέρτο για κοντραπάσο πάπια του Νίκου Σκαλκάπη. Στον Βιολί Παπαβασιλείου είναι πιερεπικού πολλών συγχρονών ελληνικών έργων. Έχει παρουσιάσει έργα για σόλο κοντραπάσο διασόρων συγχρονών Ελλήνων συνθετών: Ζερβός, Παπαδιάνου, Αδάμης, Αντωνίου, Ξανθουδάκης, Καλογεράς, Κοινάδης. Στο ρεπερτόριο του περιλαμβάνει επίσης έργα των Μποτσεστίνι, Μπάρμπερ, Σαστάκοβιτς, Μπετόβεν κ.λ. Το 1998 πηγογράφησε για την "BIS" το Κονσέρτο για κοντραπάσο του Σκαλκάπη σε πλακόδιμα πρεμιέρα, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ιανουαρίας και τον Niko Χριστοδούλου. Το CD της "BIS" κυκλοφόρησε στις αρχές του 1999 με αφορμή την 50η επέτειο του θανάτου του Νίκου Σκαλκάπη (1904-1949).

Κατά την χρονική περίοδο 2003-2001 συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Σχολή Juilliard της Νέας Υόρκης με τον E. Λέβινσον.

ΑΛΕΞ. ΣΚΡΙΑΜΠΙΝ (1871 - 1915)

Πέντε πρελούδια και μια σπουδή

Τα εργά της πρώτης δημιουργικής περιόδου του Σκριάμπιν στην οποία ανήκουν τα πρελούδια αρ. 11, 15 αλλά και η σπουδή αρ. 2 πα 1 ακολουθούν σε γενικές γραμμές τη μεγάλη ρωμαϊκή παράδοση του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερα φανερή είναι η επίδραση που άσκησε στο ρέσο σύνθετη ο Σοπέν, τόσο στο πεδίο της αρμονίας, όσο και στον τρόπο γραφής για πάνω. Κατ' γάια τους δύο αυτές ουνθέτες το πάνω ανοιχέλεσε τα πιο σημαντικά μέσον έκφρασης (για το Σοπέν σχεδόν το αποκλειστικό) αν αναλογιστεί κανές τις μέγεθος της πλανοτήτης τους παραγωγής αλλά και την εξέχουσα θεσή που αυτό κατέχει στο συνολικό τους έργο.

Η ενασχόληση μου με τα κομματια αυτά προέκυψε υστερά από μια ακρόαση της σπουδής αρ. 2 πα 1, η οποία μου κέντρισε το ενδιαφέρον για τη πρώιμη έργο του ρωσού συνθέτη. Μελετώντας αργότερα καποιας άλλες παρτιτούρες του Σκριάμπιν, διπλώνω πως αρκετά από τα πρελούδια του αρ. 11 θα μπορούσαν εγίστης να μεταγραφούν για ορχήστρα χωρίς να χάσουν τίποτε από την απλότητα και τον αυθορμητισμό τους.

Στην ενορχήστρωσή μου επεδίωξα να κινηθώ στο πνεύμα του 19ου αιώνα, οξοποιώντας αποκλειστικά τα εκφραστικά μέσα της εποχής.

Επέτρεψα στον εαυτό μου ορισμένες μικροεπεμβάσεις, όλες μόνο όπου έκρινα πως εξηπερτείται καλύτερη μεταποίηση.

Βλαδήμηρος Συμεωνίδης

Δημήτρης Θέμελης (1931 -)

"Τα ταξίδι του Ικάρου".

Κοντσέρτο για κοντραφάσσα και ορχήστρα, έργο 48

Σ αυτό το νέο του "ταξίδι", το κοντσέρτο για κοντραφάσσα και ορχήστρα, ο γνωστός και διακεκριμένος "Ικαρίος" συνθέτης και μουσικολόγος Δημήτρης Θέμελης με την εναφορά στον μύθο του Ικάρου, μας προσκαλεί ως συνοδούς του, προκαλώντας μας ταυτόχρονα με ταυς κινδύνους και το αδιεξόδιο που κρύζει ο ίδιος του ύψους. Αν και το κεριώς θέμα του έργου σπριέται σε δωδεκάφονγη σειρά, στη συνέχεια, η ευρηματικότητα και προσωπικότητα του Δημήτρη Θέμελη φαίνεται να παίζουν καταλυτικό ρόλο στη τελική διαμόρφωση του ελεύθερου χαρακτήρα του έργου. Σύμφωνα με σημειώματα του ίδιου του συνθέτη,

"Η σύνθεση του έργου άρχισε τον Σεπτέμβριο 1995 και άλαβηρωθήκε τον Ιανουάριο 1996. Είναι οριεργαμένο στον εκλεκτό κοντραφάσσα στα Βασιλη Παπαβασιλείου. Ο προγραμματικός τίτλος του κονταέτου "Τα ταξίδι του Ικάρου" έχει συμβολική σημασία υποδηλώνοντας πέταγμα στους αιθέρες και πτώση, που είναι χαρακτηριστικά της τραγικής μοίρας του ήρωα Ικάρου. Το πρώτο μέρος του κονταέτου (Allegro Moderato) αρχίζει με αρπισμούς της άρπας που συνοδεύουν το κύριο θέμα που παίζεται από το σάλο-κοντραφάσσα. Το θέμα αυτό σε 2/4 με τον πρώικο του χαρακτήρα προκύπτει, από μία πλήρη δωδεκαφονγή σειρά, που όμως στη συνέχεια εξελίσσεται ελεύθερα. Ένα δεύτερο πιο μελανδικό θέμας (con molto espressivo) και οι μεταλλάξεις του προσβίζουν στο μερος αυτό δραματικότητα. Στο δεύτερο μέρος (Andante sostenuto e molto espressivo), μέσα σε μια διάχυτη λυρική διάθεση συνεχίζεται και το δραματικό κλίμα του πρώτου μέρους. Το τρίτο μέρος (Allegro ma non troppo), με τα άνοι λαϊκότροπα θέματά του -το πρώτο σε 2/4, το δεύτερο σε 3/4- που εναλλάσσονται, έχει χαρακτικά χαρακτήρα. Μαλονότι στο κοντσέρτο αυτό το σάλο-κοντραφάσσα βρίσκεται μπροστά σε ανάμενες τεχνικές απαιτήσεις, ωστόσο με την ανάπτυξη διαφορών θεματικών στοιχείων τόσο από αυτό όσο και αντίστοιχα από την ορχήστρα και με τη συνεχή διαλογική τους σχέση, αποτελούν μαζί μια άρρητη συμφωνική ενστάτητα".

Το πρώτο μέρος του κονταέρτου, σε ρυθμό 2/4, φαίνεται να γραφεί για τη μορφή της σονάτας. Το πάλι κοντρημπέσο παραπομπής το κυρίως θέμα που θα αποσχολήσει τόσο τα πνευματικά όφοκα τα σύγχρονα στην μετεπειτα επεξεργασία και επανέκθεσή του. Το δεύτερο μέρος, αν και εμφανίζει εναλλαγές τριμερούς και διμερούς βιηματικού ρυθμού, πάλι στις περισσότερο την μορφή μιας Sarabande. Το φινάλε του κονταέρτου, λειτουργεί σαν καθρέφτης με την επιστροφή στοιχείων από το πρώτο και δεύτερο μέρος σε παραλλαγή, αντανακλά... φως πάνω στα φτερά της μνήμης μας τα (α)λ(λα)κανει, και με ρυθμό 6/8 δημιουργεί τη διμή που μας γκρέμιζε στην θάλασσα μής άδη και ταυτόχρονα μας εκτινάσσει στην αιωνιότητα του μύθου.

Ευγένιος Πολίτης

JOHANNES BRAHMS (1833 - 1897)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡ. 1, ΣΕ ΝΤΟ ΕΛΑΣ, ΕΡΓ. 68

Το γραψιμό της πρώτης συμφωνίας κράτησε πολύ καιρό. Ο συνθέτης άρχισε να δουλεύει σε μια συμφωνία στα 1854, αλλά μετέτρεψε την πρώτη κίνηση της συμφωνίας σε ντο έλασσονα. Το έργο τελείωσε μόνο μετά 14 χρονια (1876), γιατί ε συνθέτης εργάζόταν κατά δισλείματα.

Η πρώτη εκτέλεσή της έγινε την ίδια χρονιά στην Καρλορούτ.

Η συμφωνία είκαμε βαθιά εντυπωσιή και χαιρετιστήκε από τον Μπέλαντ σαν η 10η συμφωνία (μετά τις 9 του Μπετόβεν). Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι αριθμένα είδη της τέχνης τένι γίνονται της Μπον Βρίσκονται στη συμφωνία αυτή. Είναι χαρακτηριστική η ομοιότητα του θέματος της τελευταίας κίνησης με τον "Υμνό της Χαρές" απόν Ενάτη. Ο ίδιος ο Μπραημίς το παραδεχόταν ανεπιφύλακτα γιατί κατά τα άλλα, η υφή της μουσικής είναι ολότελα διαφορετική. Σε κάποιων πουτου υπεδειχνει αυτήν την ομοιότητα σε Μπραημίς αρχάντησε: "Και μήπως εγώ σοι είπα πως δεν μοιάζουν..." (τα δύο θέματα).

Με την πρώτη αυτή συμφωνία του ο Μπραημίς καθέρωνται σταν ένας από τους μεγάλους συμφωνιστές. Κύριος των εκφραστικών του μέσων χειρίζεται την ορχήστρα με προσωπικό τρόπο. Οι διάφορες αμάρτες των οργάνων πασχουσιάζουν μεγάλη ανεξαρτησία, όπως στη μουσική δωματίου. Αυτό αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της γνωριμοτάτης αρχηγού της τέχνης του Μπραημίς. Τα θέματα του έχουν πλάτος και πλαστικότητα αξιοθαύμαστη. Η ιδιότυπη ρυθμική συγκρότηση του μουσικού κόνου του είναι άλλο, ίσως το πιο έντονο γνωρισμά του Μπραημίς. Όλη η συμφωνία αυτή είναι διαποποιημένη με ένα πνεύμα μυστήριο και με μια ποιητική απαραπλλήρη ομορφιάς. Η καλλιέργεια του μουσικού λόγου, η δύναμη και τη συγγένεια του έχουν μια γοητεία ακαταμάχητη.

Καθε κίνηση της συμφωνίας εχει ένα σχεχωριστό χαρακτήρα. Ήτρωτ διαπονέται από ένα αισθηματικό βαρύν, ανθρώπινο, που είναι ιώσις δυσκολού να το καθαρίσει κανείς επακριβώς, αγγίζει όμως βαθιά την ψυχή. Η συντομη, αλλά τόσο επιβλητική εισαγωγή με την οποία άρχιζε, με τις δυνυκόπες των εγχώρων, με τον χρωματισμό της αρμονίας κι εκείνο το υποβλητικό ρυθμικό υποβάσταγμα των μπάσων και των τυμπάνων δημιουργεί μιαν απηύθυνη μιαττηρίου. Η δεύτερη κίνηση, με την ευγένεια και το πλάτος, των μουσικών φρασεών της, με την ιδιαίτερη ευαισθησία των θέματων της, την αφοσίη της αρμονίας της, έχει ένα χαρακτήρα βαθυτάχαστο και οδηγεί, μέσω από μια ανειροπόλη ενατεντή προς ένα κόσμο μακρινό, έξω από τον γήινο. Η τρίτη, με την έδοχη χάρη της και την αδιαγόπητη κομψότητα των μελωδικών της γραμμών, δημιουργεί μια φωτεινή και χαρούμενη απόσφαιρα: Η τέταρτη κίνηση της συμφωνίας, αποτελεί μόνη της ένα συμφωνικό μηνιά, συγκλονιστικής καθαύτο μεγαλοπρέπειας. Η αργή εισαγωγή της, έχει μια ειμβληματική ομορφιά και ιδιαίτερα το δεύτερο τμήμα της με τη γεμάτη ποίηση μελωδία που τραγουδά το κόρνο και κατόπι το φλάσιτο, και με το μεγαλόπρεπο χρικό, που απαλά εμφανίζουν τα φαγκοτά και τα τραμπόνια. Έτοι η εισαγωγή προσετοίμαζει ψυχολογικά και οδηγεί στην αποσφαιρία μεγάλειου που κυριαρχεί σε όλη την τελευταία κίνηση.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1987 με τον αρχικό τίτλο "Δημοτική Ορχήστρα" και πρώτο Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Καθηδ. Γαλιλοΐο.

Αρχικά ξεκίνησε με το ευέλικτο σχήμα της Ορχήστρας Δωματίου Εγχόρδων, πολύ σύντομα όμως ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της διαβλέποντας τις δυνατότητες των μουσικών της και ενισχύμενος από την ανταπόκριση του κοινού και κριτικών, αποσάσσεις την προσθήκη νέων οργάνων και την διεύρυνσή του ρεπερτορίου της.

Η νέα αυτή Συμφωνική Ορχήστρα, δημιουργεί προσδοκίες που σύντομα θα δικαιωθούν. Αποτελείται από ταλαντούχους νέους ως επί το πλείστον μουσικούς -χαρακτηριστικό το οποίο διατηρεί και σήμερα- η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης αποδιώκει να καλύψει ενα κενό στα μουσικά δρώμενα της πόλης, με συναυλίες τοσε στην έδρα της και στην περιφέρεια, όσο καλεκτός ελληνικής επικράτειας.

Από τον Ιούλιο του 1993 και για μια πενταετία την καλλιτεχνική της διεύθυνση ανάλαβε ο Αρχιμουσικός Δημήτρης Αγραφώπης.

Σήμερα υπεύθυνος της Ορχήστρας είναι ο Αρχιμουσικός Βύρων Φιδειάδης ενώ βοηθός Αρχιμουσικός ο Χάρης Ηλιάδης.

Στα δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας της, είχε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει μεγάλους σοκιστές και μαεστρούς από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, συμμετέχοντα στο Φεστιβάλ Αθηνών, εμφανιστήκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Αρχαίο Θέατρο Ευέσσου στην Τουρκία, ενώ κάθε χρόνο εμφανίζεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης "ΔΗΜΗΤΡΙΑ".

Έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην παρουσίαση εργών ελλήνων συνθετών και επιβεβαίωσε την ευελιξία της στις όπερες: "Οι γόνοι του Φίγκαρο" και "Δρυ Ζουάν" του Μότσαρτ, "Το κουδουνάκι της νύχτας" του Ντονιζέττι, "Το Μέντουμ" του Μενότιτι και "G. Schicchi" του Πουσίνια.

Τα προγράμματα των συναυλιών της διακρίνονται πόντος για το εύρος των επιλογών και τον σύγχρονο τρόπο παρουσίασή τους.



ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
(ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

Καυντουριώτου 17 - 546 25 Θεσ/νίκη
Τηλ: 0310 538.440, 0310 538.491, Fax: 0310 541.666